



שיחה של
הרבי
לפרשת יתרו
אוריה פרין גדוד שמ"ש



בפרשתנו בני ישראל זוכים להגשמת המטרה
של יציאת מצרים-קבלת התורה. ה' נותן להם
את 10 הדברות.

נקפוץ כמה פרשות קדימה לפרשת
ואתחנן, גם שם מופיעים עשרת הדברות,
אבל יש הבדל גדול. את עשרת הדברות
בפרשת ואתחנן מספר משה רבינו לבני
ישראל. עשרת הדברות נשארו בדיוק
אותו דבר. אז למה לחזור פעמים??



מסביר הרבי: התורה שקבלנו במתן תורה לקוחה מה' עצמו, שהרי התורה וה' הנם דבר אחד. התורה, אם כן, קדושה ונעלית. תפקידינו להחדיר קדושה זו בחיינו הרגילים שיהיו מלאים באור וקדושה.

במתן תורה, בני ישראל בדרגתם לא יכלו לקבל אור נעלה כזה. לכן "פרחה נשמתם", הגוף התקשה לקלוט דברים נעלים כל כך. משה חזר על עשרת הדברות, שהם העיקר בתורה, כדי שבני ישראל יוכלו לקבל את האור הנעלה ולהשתמש בו להכנת העולם לקראת הגאולה.



מדוע היה צורך במשה, לחיבור בין הקדושה הנעלית לעולם הגשמי?

התשובה מדהימה: "משה איש האלוקים", כלומר, "חצי חצי" – חצי איש רגיל וחצי קדושה ואלוקות. כך כל נשיא בדורו. הנשיא עוזר לבני ישראל לחבר בין הקדושה לבין העולם הגשמי. בגאולה האמתית והשלמה יחבר מלך המשיח בשלמות הכי נעלית בין אלוקות וקדושה לבין העולם הגשמי באופן כזה שאפילו כאן, בעולמינו הגשמי יתגלה ה' בעצמו!!

זוכרות את התכל'ס שלנו? מפרשת ויגש? אז... תכל'ס, מה צריך לעשות? להחדיר את הקדושה של התורה בעולם הזה, הגשמי. להחדיר משיח בכל פעולה ואז בוודאי נזכה לגאולה האמתית והשלמה, אמון!



חיימת: אמה דווקא שינא ורציה 'שרוי ידאה
ידאה?
מקדת: אמה, רצית שתייט יותר צרודות?



דפדפו רעצ איסערי של העלון.
הוא מוכר לכן מאיפה שהו?



יחי אדונינו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!